

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 10 JULIJ 1873

Ingezonden Stuk.

Kiezers te Smilde!

Laat u bij de ophanden zijnde verkiezingen niet door partijhaat leiden, maar laat uw doel eenig en alleen zijn, mannen te kiezen, die met hart en ziel de belangen der gemeente voorstaan; mannen, die zelfstandig durven spreken en handelen en die bij behandeling van of stemming over zaken niet eerst zien uit welken hoek de wind waait; mannen, eindelijk, die hun subjectief oordeel prijsgeven, dáár waar in 't strijd is met 't algemeen welzijn. Hadden de aftredende leden in allen deele aan hunne verplichtingen voldaan en aan de verwachting, die men van hen koesterde, beantwoord, niets zou billijker zijn dan ze te herkiezen; doch we betwijfelen, of we ze nogmaals een mandaat mogen uitreiken. Heeft b.v. de heer *van der Veen* verdiend, dat we hem nog eens onze stem geven? Wij antwoorden: neen, en wijzen daarbij op de kwestie Oranjekanaal-Molenwijk en den treurigen toestand der Jonkersbrug. In hoeverre hij zich aan 't eerste vergrepen heeft is in der tijd voor een ieder duidelijk gemaakt door mr. *M. Oldenhuis Gratama* te Assen, en in het tweede geval worden ettelijke ingelanden de dupe van des heeren *van der Veen's* regtskundig inzicht in de kwestie. Hoe juist het standpunt van den heer *van der Veen*, uit een juridisch oogpunt beschouwd, zijn moge, wij kunnen het hem niet vergeven, dat hij zoo regstreeks de belangen der ingezetenen tegenwerkt. *Onze* candidaat is hij dus niet.

Heeft vervolgens de heer *Jan Drenthen* zich in allen deele zelfstandig en onbaatzuchtig man betoond? Heeft hij niet veelal gedobberd tusschen waarachtige overtuiging en bijzonder belang? Welke de vox populi in dezen is, weten we niet, maar in ons oog is de heer *Drenthen* wel eenigzins schuldig aan het hem ten laste gelegde, redenen waarom we ook hem niet tot onzen candidaat verkiezen.

Hoe hebben zich de beide andere aftredende leden van hunne taak gekweten? Over de gedragslijn van den heer *de Ruijter de Wildt* zullen we hier geen critiek uitoefenen, omdat deze niet weder wenscht in aanmerking te komen bij de verkiezing. De heer *Cs. Fledderus*, hoewel ietwat laauw en te conciliant, zij nogmaals onze candidaat, in de hoop, dat hij bij eventuele herkiezing meer doortastend te werk ga.

Zoo hebben we dan ons oordeel over gemelde kandidaten opgemaakt en daarbij niet in aanmerking genomen hetgeen in die heeren valt af te keuren met ter zijde stelling van hunne goede hoedanigheden, neen, met alle respect van de aftredende leden gesproken, hebben o.i. alléén gemelde feiten den doorslag gegeven en de balans ten hunnen nadeele doen overslaan. Ons doel was geenzins de heeren *Drenthen* en *van der Veen* te blameeren, teneinde op die wijze de zege onzer kandidaten meer en meer in de hand te werken, maar wij meenden het aan mannen als *van der Veen*, *Drenthen* en *Fledderus* verschuldigd te zijn, ons oordeel met bewijzen te staven, en ze zullen ons 't regt van een billijke critiek dan ook niet ontzeggen.

Doch wie te kiezen in plaats van hen, die we niet meer als leden van den Raad wenschen, en van hem, die 't niet weer wenscht te zijn? Mannen, die aan de door ons bovengestelde eischen voldoen, b.v. de h.h. *J. Homan Kijmmell*, *J.P. Hatzman* en *J. Roemer*. Onafhankelijk als ze zijn, kan men er op rekenen, dat geen hunner zijn huik naar den wind zal hangen, maar onbewimpeld uitkomen voor hetgeen zij waarheid achtten te zijn; 't is genoeg bekend, dat ze de belangen der gemeente met raad en daad voorstaan en zich in geen geval door eigenbelang laten leiden.

Kiezers van Smilde! er zal strijd zijn en welligt hevige strijd. Doch eendragtige samenwerking zal ons de zege doen behalen. Inwoners van Bovensmilde! duidt het ons niet ten kwade, dat we uwe beide afgevaardigden hebben laten vallen; we zijn overtuigd, dat we 't in 't waarachtig belang der gemeente gedaan hebben. Laat u niet door dorpisme verblinden en vindt ge ons oordeel regtvaardig, werkt dan met ons tezamen tot heil der gemeente. Hijkersmilde en Kloosterveen en Hoogersmilde! we vragen ook uwe hulp, opdat niet samenwerking van minderheden minder geschikte personen in den Raad brenge!

Stemt dus allen met ons op de heeren:

Johannes Homan Kijmmell,
Cs. Fledderus,
J.P. Hatzman en
Jacob Roemer.

Eenige kiezers.

Smilde, Julij 1873.